

Hej då Pelle och Lisa!! Vi hämtar er klockan fem.
Mamma och pappa gick vidare och lämnade oss utanför
karusellen som vi ville åka.

SPÖKTÅGET!!

Vi skulle få åka hur mycket vi ville i 3 timmar. Lisa frågade
mig vad klockan var.

Jag svarade _____.

Bra då ställer vi oss i kön direkt.

Kön ringlade sig i tre rader. Det var 5 stycken i vår rad och
dubbelt så många i andra raden och 10 flera i tredje än i
andra.

Så när vi hade räknat alla i hela kön så var
det _____ personer.

Men det gick snabbt ändå. Så vi behövde inte vänta så
länge.

Varje åk tog en minut och man satt fem i varje vagn.

- Hahaha...skrattade Lisa jag vet precis hur lång tid det tar
tills det är vår tur!

- Vet du frågade jag!?

- Jepp. Klockan 15 minuter över två så får vi åka.

Hmmm...jag funderade och tittade på klockan....hon
var _____.

Ha, det var ju inte så svårt att räkna ut trots allt.

Nu var det vår tur. Det kostade 25 kronor att åka för var
och en. Jag skulle bjuda Lisa så jag sträckte fram min 100
sedel och fick både mynt och sedlar tillbaka.

Lisa kollade i min hand och berättade vilka pengar det
var...

_____. (berätta vad du ser)

Jepp, jag stoppade ner pengarna i fickan och så satte vi oss i SPÖKTÅGET.

Första gången var det riktigt läskigt. En ödla flög fram mot oss och slickade typ Lisa i ansiktet. Blääää!!!

Sedan flög en ko upp ur marken och släppte dubbelt så många fisar än vad jag och Lisa var tillsammans i år. Jag fyller 7 och Lisa är ett år äldre. Tänk att Kossan kunde släppa _____ fisar i en följd!! Luktade koskit..hahahahaha!!!

Nu var turen klar och nu hade kön blivit dubbelt så lång.

Nu stog där _____ barn och väntade. Vi suckade lite och gick till glasskiosken. En glasskula kostade 6 kronor.

Jag köpte två stycken och Lisa köpte tre. Så nu hade jag bara _____ kronor kvar i fickan. Vi satt och åt våra

glassar, åkte några gånger till. Plötsligt hörde vi mamma och pappa bakom oss. De var redan här. Jepp sa de.

Vi snabbade oss och kom en timme tidigare så nu är klockan _____.

Är ni klara? Iså fall kan vi väl gå hem?

Det gjorde vi. Det var en kul dag. Spöktåg och glass, det är livet det. SLUT