

MATTE PÅ ZOO

HEJSAN!

Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten.

Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut.

Elin är två år mindre än mig. Matilda är fyra år äldre än Rut, som är 1 år yngre än Elin.

Hur gamla är mina systrar?

Elin _____

Matilda _____

Rut _____

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli.

Det var 2 år sedan jag var där sisst?

Hur gammal var Rut då?

Jag ska dit med min mormor, det är hennes födelsedag idag.

Hon har aldrig varit på djurparken, så jag har gett henne det i present.

Mormor var 58 år när jag föddes. Så idag fyller hon:

_____ år.

När vi kom dit skulle vi först betala biljetterna.

Det var en lång kö. Det tog 2 minuter för varje person att betala och för att få en biljett.

Klockan var 12, när vi kom dit. Det var 10 personer före oss i kön.

Hur mycket blir klockan när mormor och jag ska betala?

Äntligen var vi framme vid luckan, där vi skulle betala.
Barn under 6 år fick gå in gratis, andra barn fick betala 25 kronor,
vuxna fick betala dubbelt så mycket. Jag bjöd mormor, jag lämnade
fram hundra kronor.

Precis när jag skulle få pengar tillbaka så såg jag ett jättesnyggt
klistermärke på en tiger så jag köpte det med. Sedan fick jag femton
kronor tillbaka.

Mormor undrade vad klistermärket kostade. Jag svarade att det
kostade:

_____kronor.

När vi kom in så gick vi direkt till lejon gropen.

Där fanns 6 lejon i gropen och fyra stycken var inne, hur många var de
allt som allt?

Nu skulle alla lejon få mat, skötaren sa att alla vuxna lejon skulle få 2
stora köttbitar var, och att ungarna skulle få en bit var.

Utav alla lejon var hälften ungar.

Hur många köttbitar var skötaren tvungen att kasta ut i gropen?

Oj oj oj vad lejonen åt!!

Sedan ville ungarna vila hos sina mammor.

En unge hade inga syskon, men de andra hade det, de hade lika många
syskon.

Så mammorna gick in till ett mysigt viloställe med sina ungar.

Hur många lejon fanns kvar i gropen?

Nu ville mormor se på aporna, hon tyckte dom var så gulliga.
När vi kom bort till aporna satt en gorilla och åt bananer.
Han hade 15 bananer framför sig. Han hade redan ätit upp tre stycken.
Hur många bananer fanns det där från början?

Egentligen skulle bananerna räcka till alla aporna, men gorillan var busig så han hade tagit allihop. Apskötaren hade plockat fram så många bananer att det skulle räcka till 2 var.
Hur många apor fanns det?

Aporna var utspridda på tre platser. Några satt i ett träd, några vid vattenpölen och några satt vid gungorna.
När jag räknade efter satt det 2 stycken vid vattenpölen, 3 gungade, hur många var de i trädet?

Rätt som det var kastade en apa ut en banan mitt i knoppen på mormor. Mormor tog bananen och kastade tillbaka.
Det skulle hon aldrig ha gjort.
Nu började alla aporna kasta bananer. Folket runt omkring kastade tillbaka och nu startade ett riktigt banankrig.
Jag tog tag i mormor och sa att det var nog bäst att vi gick vidare.
Hon nickade och vi gick bort till zebbrorna.
Man kunde få mata zebbrorna. Det fanns en matautomat precis utanför stängslet.

Varje skål mat kostade 4 kronor.
Mormor fyllde två skålar och jag en, hur mycket fick vi betala?

En skopa räckte till tre zebbror. När vår mat var slut så skyndade sig

mormor bort till automaten igen och köpte två skopor till. Hon tyckte det var synd att inte alla fick.

Nu blev alla zebbor glada. Hur många zebbor fanns det?

Jag är hungrig! Sa jag. Jag blev sugen på mat efter det att vi matat alla zebbor. Vi gick bort till en korvvagn och tittade på menyn.

Det fanns potatismos, hamburgare och korv. Och så fanns det läsk så klart. Potatismosen kostade hälften av vad en hamburgare kostade, och var två kronor dyrare än korven. Läsken kostade 5 kronor. Det var 6 kronor billigare än korven.

Mormor köpte en hamburgare, och jag en korv med mos. Sedan köpte vi varsin läsk. Jag sträckte fram en 100 lapp.

Åhhh mormor kan vi inte köpa zebra mat för resten av pengarna.

Hur många skopor zebra mat kunde dom köpa?

Nej sa mormor vi sparar dom pengarna till vi kommer hem.

Du kan dela dom med dina syskon. Hur mycket pengar fick dom var?

Nu var vi trötta på djurparken.

Vi sa hejdå och åkte hem. Mormor tyckte det var den roligaste födelsedagen i sitt liv. Och om hon lever tills hon blir hundra så vill hon fira den dagen på djurparken med.

Men det är klart då är ju jag, Matte rätt gammal. Hur gammal?

Men vaddå då en djur park är alltid rolig att hälsa på!!

MATTE PÅ BRANDSTATIONEN!

HEJSAN!

Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten.

Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut.

Sen har jag en mamma och en pappa. Min pappa Benny var 20 år när jag föddes och min mamma är två år äldre än pappa.

Hur gammal är:

Pappa _____

Mamma _____

En gång vann jag en tävling. Man skulle gissa hur mycket en struts vägde. Jag behövde inte gissa, jag visste svaret.

Frågan var så här:

En gris väger 50 kilo. En hund väger hälften av vad en gris väger.

En struts väger 10 kilo mer än en hund. Hur mycket väger en struts?

Svaret blev: _____

Busenkelt!!

Så idag ska jag få mitt pris. En hel dag på brandstationen.

När jag kom dit fick jag vänta utanför en dörr. En gubbe kom och sa att han måste knappa in en kod för att dörren skulle öppnas.

Koden var densamma som om man plussar varje siffra, som min mamma och pappa är gamla, alltså plussar alla fyra siffrorna. Sedan knappade man in den näst sista bokstaven i mina syskons namn. Så koden blev:

Nu öppnades dörren och jag fick gå in. En brandman kom fram och hälsade på mig.

- Hej jag heter Bengt, och jag är brandchef här. Grattis till priset!
- Tack, svarade jag.

Nu ska jag visa dig var brandbilarna finns!
Vi kom ut i ett garage och där stod en massa brandbilar.
Stegbilar, slangbilar, vattenbilar och vanliga röda bilar.
Det fanns dubbelt så många vattenbilar än vanliga röda bilar.
Stegbilarna var tre fler än vattenbilarna. Slangbilarna fanns det 6 stycken av, det var två fler än vattenbilarna.
Hur många bilar fanns det av sorterna:

Vattenbil
Slangbil
Stegbil
Vanlig röd bil

Ja du, det finns många bilar, sa brandchefen. Vi får faktiskt inte plats med alla bilar inne i garaget. Så vi får ha 3 utanför. Hur många parkeringar fanns det i garaget?

Brandchefen berättade sedan att det var bråttom när larmet gick. Det fanns en stång ifrån övervåningen som brandmännen åkte ner på för att komma till garaget. Det gick för sakta att springa i trappor. Alla 20 brandmännen hade bara 40 sekunder på sig tillsammans att komma ner ifrån stången, hur lång tid fick det ta för varje brandman?

Sedan sprang de bort till sina brandkläder. En lång rad med kläder hängde på väggen, och en massa skor stod i en jättelång rad. Brandchefen sa att alla brandmän hade två par skor var. Hur många skor stod det i den långa raden?

TTTTUUUUUUUUUUUTTTTTT!!!!
Hjälp larmet började tuta.

Brandmännen flög ner ifrån stängen slängde på sig kläderna och hoppade in i bilarna. Det fick rum 4 brandmän i varje bil. Hur många bilar körde de iväg med?

Chefen sa att jag fick följa med. Jag fick sitta i hans knä.

När vi kom fram så såg jag hur det hade börjat brinna i ett hus med tre våningar. Det fanns 3 lägenheter på varje våning och varje lägenhet hade två fönster. Brandmannen sa att det fanns 6 stycken fönster de inte kunde gå in i. Hur många fönster kunde de komma in i?

Brandmännen delade upp sig i 4 grupper. De var lika många i varje grupp. En grupp stod nedanför huset och hjälpte alla som bodde i huset att komma ut. Varje brandman kunde hjälpa två åt gången. Hur många kunde gruppen hjälpa tillsammans?

En annan grupp började hissa upp en stege i luften. När de fått upp stegen klättrade två upp på den. Hur många var de som stod nere på marken?

De två sista grupperna hjälptes åt och bildade en grupp tillsammans. De bestämde sig för att några skulle gå in i hälften av de fönsterna som gick att gå in i. En person skulle sätta på vattnet i brandbilen och sedan skulle resten ta varsin vattenslag och spruta på två fönster samtidigt. Hur många fönster sprutade de på tillsammans?

Efter ett tag hade de släckt branden och alla människor hade räddats. Alla djur hade också räddats. I nästan alla lägenheter fanns det djur.

Det fanns dubbelt så många hundar som katter. Några hade möss, de var 2 mindre än katterna var. Fåglar fanns det gott om. Dubbelt så många som det fanns lägenheter. Det var faktiskt dubbelt så många än mössen!

Hur många av de olika djuren fanns det?

Hundar:

Katter:

Möss:

Fåglar:

Herregud man kunde ju tro det var en hel djurpark.

Brandmännen packade sedan ihop sina saker och körde tillbaka till brandstationen. De släppte av mig på vägen. Jag ställde mig utanför mitt hus och kunde se hur alla bilarna körde bortåt vägen.

Jag funderade lite på hur många bilar det fanns kvar i garaget...

Vissta ja, det var ju

_____, kvar i garaget.

Sedan gick jag in. När jag gick och lade mig på kvällen hade jag bestämt mig. Jag ska bli brandman när jag blir 20 år. Men det är ju rätt många år till dess.

Hur många år:

Oj, då måste vi ändra kod till brandstationen. Mamma och pappa har ju också blivit äldre!! Jag funderade ut hur koden skulle bli sedan somnade jag. Hur blev koden när jag är brandman?

Helt rätt!!

God natt